

**RECHT VOOR  
IEDEREEN,  
DAT IS TOCH  
NORMAAL?!**



# RECHT VOOR IEDEREEN, DAT IS TOCH NORMAAL?!



**Met de bezuinigingsvoorstellen op griffierechten en rechtsbijstand gooit het kabinet-Rutte een basisprincipe van onze rechtsstaat overboord, namelijk gelijke toegang tot het recht. Als het recht onbetaalbaar wordt, krijgen we klassenjustitie. De SP vindt dit onacceptabel en steunt jullie strijd voor een rechtvaardig Nederland.**

De regering van VVD en CDA, gesteund door de PVV, vindt dat er bezuinigd kan worden door 'de gebruiker van het recht' zelf de rechtszaak te laten betalen. Hiermee kunnen de kosten wel 4 tot 10 keer zo hoog worden. De SP vindt dit een totaal verkeerd principe voor de rechtspraak. De meeste mensen komen hooguit één keer in hun leven voor de rechter en dat is meestal niet uit eigen keuze.

Mensen die een geschil hebben met de overheid, een incassogeschil of die in een echtscheiding terechtkomen, kun je de kosten van een rechtszaak niet helemaal zelf op laten hoesten. Dat is geen bezuiniging, maar een ordinaire verschuiving van de kosten naar de 'pechvogels' die in een rechtszaak verwickeld raken. Bovendien geldt dat als geschillen niet meer worden voorgelegd aan de rechter, onrecht kan blijven voortbestaan.

Een eerlijke rechtsgang voor iedereen staat op het spel. De SP zal zich in de Kamer en daarbuiten blijven inzetten vóór de toegang tot het recht, en tegen deze bezuinigingen op de rechtsstaat.

**Sharon Gesthuizen**  
SP Tweede Kamerlid  
Zie ook: [www.sp.nl/justitie](http://www.sp.nl/justitie)

